

Nieuwsbrief Campus Cardijn



Vrijdag 5 april 2019

Inhoud

Woord van de directeur
Weekagenda
Overlijden
Digitale briefwisseling
Veilig naar school
Ijsesverkoop

welkom



Woord van de directeur

Even door het venster kijken

Onlangs reed ik met de wagen door Nederland. Je weet wel, het land van de jonge kaas en de uitgestrekte vlakke gebieden met zijn vele wateroppervlakken. In elk dorp viel het me op hoe je door het venster van de huizen kon kijken. Dit is typisch voor Nederland. De gordijnen zijn overdag nooit helemaal dicht.

Toen ik terug in ons land kwam, kon ik nergens door een venster kijken. Alle gordijnen waren keurig dicht. 'Cocooning' heet dat. Ik sluit me af van de rest. Zolang ik alles heb, ben ik tevreden. Wat daarbuiten gebeurt, is niets voor mij. Of toch ...

Dat 'cocoonen' maakt niet echt gelukkig.

Zo was er een welstellend iemand. Hij kon zich alles kopen. Hij ging naar een psychiater en vertelde dat hij eigenlijk niet echt gelukkig was. De psychiater kende direct het probleem. Hij zei: "Kijk eens door dat venster en vertel me wat je ziet."



“Ik zie mensen op straat die heen en weer lopen.” Toen hield hij hem een spiegel voor en zei: “Kijk eens in de spiegel en vertel me wat je ziet.”

“Ik zie mezelf!”, riep de man uit.

“En de anderen, zie je de anderen niet meer?”, vroeg de psychiater.

De man schudde het hoofd.

Toen zei de psychiater: “Het venster en de spiegel zijn allebei van glas gemaakt. Maar bij de spiegel zie je alleen nog jezelf, terwijl je door het glas van het venster de anderen kunt zien. Dat is ook met jou gebeurd. Toen je niet zo rijk was, zag je de anderen en leefde je met hen mee.

Nu jij je zilver kunt permitteren, zie je alleen nog jezelf. Misschien moet je wat van dat zilver wegkrabben zodat je de anderen weer door je venster kunt zien en je zelf gelukkig kunt zijn.”

De 40 dagen voor Pasen nodigen ons uit om ook het zilver van onze spiegel weg te krabben zodat we opnieuw door ons venster kunnen kijken en wat meer oog hebben voor de mensen dichtbij en veraf. Als je op school komt, kijk dan ook eens door het venster van de voordeur. Op het scherm zie je een affiche van de vasten. Vasten: we gaan ervoor!

Vasten : tijd van inkeer – Pasen : tijd van leven. Dood en leven gaan samen. Of beter: na een lange winter waarin alles dood lijkt verrijst er nieuw leven.

Ondanks alles is er leven na de dood.

Is dit niet de sterkte van Zijn paasboodschap?

Die hoopvolle levensvreugde wensen we iedereen toe!

Een betekenisvol en ZALIG PAASFEEST !



Agenda

Dag	Activiteiten
8 t.e.m. 22 april	<ul style="list-style-type: none">• Paasvakantie
18 april	<ul style="list-style-type: none">• Witte Donderdag
19 april	<ul style="list-style-type: none">• Goede Vrijdag
20 april	<ul style="list-style-type: none">• Stille Zaterdag
21 april	<ul style="list-style-type: none">• Pasen
22 april	<ul style="list-style-type: none">• Paasmaandag
Dinsdag 23 april	<ul style="list-style-type: none">• 6 OR, VZ stage• Geen avondstudie (personeelsvergadering)
Woensdag 24 april	
Donderdag 25 april	<ul style="list-style-type: none">• Inleefdag 5° jaar
Vrijdag 26 april	

Overlijden



DENIS Jacob (°4 oktober 1934 + 23 maart 2019) grootvader van Xavier Gryson – Charlotte Tommeleyn (leerkrachten)

Goemaere Maria (° 12 april 1954 + 22 maart 2019) grootmoeder van Kobe Debacker (1 STEM+) en Tibo Debacker (4MT)

Info

Digitale briefwisseling

[Brief slotdag onderzoek 4 STWa-b](#)

Veilig naar school!



De ouderraad beloofde de leerlingen die extra veilig naar school komen met tal van mooie attenties. Fietshelm en fluojas zijn voor hen geen bezwaar.

Ijsjes te koop!



Ijsjes te koop tijdens de middagpauze ten voordele van het schoolkamp eerste en tweede graad.

Wanneer: 23/04, 25/04, 30/04, 2/05, 7/05, 9/05, 14/05, 16/05, 21/05, 23/05, 4/06, 6/06.